

Gert en Alie: een nieuwe start in Tetem 4

Gert en Alie maken zich op voor een grote verandering in hun leven. Na jarenlang in een dienstwoning in Zeeland te hebben gewoond, is het tijd voor een nieuw hoofdstuk. Gert, bijna met pensioen, wilde samen met Alie op zoek naar een eigen plek. Uiteindelijk bracht hun zoektocht hen naar Tetem 4 in Enschede, mede door de nabijheid van familie.

“Enschede trok ons wel,” vertelt Gert. *“We hadden meerdere opties, maar vanwege familie kozen we uiteindelijk voor deze regio.”* Via Funda kwamen ze bij Tetem 4 terecht. *“Het idee van een appartement voelde eerst wat ouderwets, alsof het alleen voor oude mensen was,”* geeft Alie toe. *“Maar we realiseerden ons dat het juist slim is om alvast te anticiperen op de toekomst. Het levensloopbestendige concept sprak ons aan en dat gaf de doorslag.”*

Hoewel het afscheid van Zeeland zwaar is – *“Binnen vijf minuten stonden we op het strand,”* zegt Gert – zien ze ook de voordelen van hun nieuwe omgeving. *“De natuur in Twente is prachtig en de stad Enschede is echt een leuke plek om te winkelen en terrasjes te pakken,”* vertelt Alie. Ze kijkt ook uit naar het uitzicht vanaf hun balkon. *“We kijken straks uit op een open plek met een vijver, waar mensen picknicken en student- en lunchen. Dat we middenin het leven staan, spreekt ons enorm aan.”*

De stap naar een appartement was niet vanzelfsprekend. *“We moeten afscheid nemen van veel spullen en ruimte,”* geeft Alie toe. *“Maar we zien ook de kansen: de gezamenlijke tuin en ontmoetingsruimte bieden volop mogelijkheden om zelf invulling te geven aan het leven. Het idee van een gemeenschap waar je op elkaar kunt terugvallen, vinden we heel mooi.”*

Zorg speelt een belangrijke rol in hun beslissing. *“Afgelopen zomer had ik wat klachten met lopen,”* vertelt Alie. *“Dat was een wake-up call. Het is fijn om te weten dat er zorg dichtbij is, mocht dat nodig zijn. Met familie in de buurt en dit zorgconcept voelen we ons gerust over de toekomst.”*

Gert en Alie geven eerlijk toe dat ze de stap spannend vinden. *“Je gaat naar een nieuwe plek en je kent de burens niet. Alles is nieuw,”* zegt Gert. Maar ze kijken er ook naar uit. *“Het voelt als een frisse start, met een omgeving die ons volop ruimte biedt voor rust, familie en het leven van alledag.”*